



● Een deel van Bingelrade in vroeger tijden.

Historie Bingelrade in boek vastgelegd

BINGELRADE – "Bingelrade is nog steeds dat idyllische dorpje gelegen tussen de glooiingen van het Zuidlimburgse landschap. De hedendaagse cultuur heeft echter duidelijk zijn sporen gezet. Het land is gecultiveerd en de gebouwen getuigen van moderne architectuur. Toch zijn er monumenten uit het verleden bewaard gebleven. Gerestaureerd en wel zijn het stille getuigen van vervlogen tijden", zo begint hoofdstuk twee van een mooi boekje dat in Bingelrade werd uitgegeven ter gelegenheid van het gouden bestaansfeest van de parochiekerk.

De geschiedenis van de directe omgeving geniet een intense belangstelling, niet alleen van de mensen die er wonen of er op één of andere manier een binding mee hebben, maar ook

van 'wildvreemden' die toch geïnteresseerd zijn in de 'kleine plaatsen en luyden'.

Bingelrade neemt met recht een plaats in onder de 'kleinen', maar dat betekent niet dat haar geschiedenis niet interessant zou zijn. In het boekje, dat door Pastoor P. Kallen, en J. Cleven, W. Goffin en mevrouw A. Hoen-Fleischeuer werd samengesteld met tekst van L. Paffen, is te vinden dat Bingelrade al 700 jaar bestaat. In 1263 wordt namelijk voor het eerst melding gemaakt van het bestaan van Bingelrade. „Dan doet Arnold, Heer van Stein, afstand van de 'curia' (het beheer over) en omliggende goederen te Bingenrode." Zo leert ons dit boekje. Dat Bingenrode, naderhand Bingerath en, Bingelraed, tenslotte Bingelrade werd, zal eenieder begrijpen.

Tegen het einde van de Middeleeuwen behoorde Bingelrade met Oirsbeek, Amstenrade en Merkelbeek tot de Schepenbank Oirsbeek, daar was de plaatselijke overheid te vinden. Brunssum, Schinveld en Jabeek vormden een andere schepenbank die in Brunssum gevestigd was. Dus: Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek (en ook Amstenrade) waren plaatsen die ondergeschikt waren aan een Schepenbank, het waren onderbanken. Zodaar de (populaire) verklaring voor de nieuwe naam die de gemeente waar Bingelrade thans toe behoort, na de herindeling kreeg. Dat en nog veel meer is te lezen in het boekje, dat uiteraard veel aandacht schenkt aan de kerkelijk geschiedenis. De namen van pastoors en rectoren ontbreken niet. Bouw en inwijding van kerken en scholen en met name van de gouden kerk, zijn uitvoerig beschreven.

Wie het boekje wil hebben kan fl 5,25 overmaken op nummer 1331.01.150 van de Rabobank Merkelbeek of gironummer: 1043889 t.n.v. Kerkbestuur par. H. Lambertus Bingelrade onder vermelding 'jubileumboekje'. Het boekje wordt dan thuisgestuurd.