

## **Oh kom er eens kijken ➡ de Akkerspuit...**

De lente is in alle hevigheid losgebarsten. Overal in de natuur zie je activiteiten, die zich weliswaar elk jaar herhalen, maar je toch weer aangenaam blijven verrassen, tenminste als je daar voor open staat.

Jammer genoeg heeft dat ook zijn negatieve kanten. Boeren moeten helaas aan de slag met bestrijdingsmiddelen om hun toekomstige oogst veilig te stellen. Een moeilijke klus, want wanneer doe je het goed als boer? Ik zie dan ook agrariërs spuiten met een z.g. spuitscherm om de belendende vegetatie niet onnodig kapot te spuiten. Chapeau! Er zijn er ook die, heel voorzichtig, met een handspuit de grens tussen akkergewas en berm in het reine proberen te houden. Daar is ook niets op aan te merken. Dat er af en toe een ongelukje gebeurt door verwaaiing is ook begrijpelijk.

Maar er zijn ook die met hun grote akkerspuit "vol op het orgel" gaan en de belendende bermen, graften en hagen met hun gif bestoken alsof hun leven daar vanaf hangt. En inderdaad, daar hangt hun leven ook vanaf – en het onze ook! Door hun bekrompen gedrag vernietigen ze de (nog bestaande) povere bermvegetatie, inclusief alle levende wezens die zich daar in ophouden. Op den duur worden wij -lijdzaam toeziende burgers – daar ook nog de dupe van, want ook onze leefomgeving en dus onze gezondheid wordt aangetast.

Deze notoire overtreders zouden eigenlijk door onze handhavende overheid moeten worden aangepakt. Maar wat gebeurt er? Het laat zich raden: NIETS! Blijkbaar hebben onze handhavers een "op heterdaadje" nodig om te kunnen bewijzen dat die bepaalde berm door die bepaalde boer jaar op jaar moedwillig wordt kapot gespoten.

En dus hieven zij het glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was!

Leuk is dat, dat u als burger wel eens in de vier jaar uw bestuur mag kiezen, maar dat zichtbare milieucriminaliteit blijft hangen in de ondoordringbare rookgordijnen van de bureaucratie.

Ik zou zeggen: Oh kom er eens kijken hoe geel onze bermpjes zijn en meld het massaal bij die overheid. Misschien worden die dan wakker.

Pierre Lindner