

Onbehaaglijk Onderbanken...

Op een van mijn tochten word ik overvallen door de snel invallende duisternis. Mij wél bewust dat ik geen reflecterende kleding draag loop ik behoedzaam door het "autovrije" gedeelte van de holle Maastrichterweg. Plots komt er een AWD vehikel aangereden en schiet honderd meter vóór mij een schuin oplopende oprit op. "Iemand die bekend is met het terrein": denk ik. Als ik voorbij loop is de chauffeur reeds uitgestapt en rookt - aan de voorkant van de auto staande - een sigaretje. (Ik zie alleen maar een gestalte en een gloeiend puntje) Ik denk dat hij mij ook gezien heeft en even moet inschatten of ik niet al te nieuwsgierig word. Met een onbehaaglijk gevoel en af en toe omkijkend loop ik door, je weet maar nooit.....

Een paar dagen daarna liggen drie zwarte vuilniszakken in de Maastrichterweg, een zak is reeds opengescheurd en het weedaafval is duidelijk zichtbaar. Verderop, aan het begin van de Moltweg liggen inmiddels ook twee blauwe vuilniszakken met onbekende inhoud.

Eerder belde ik, als brave burger, naar de gemeente Onderbanken om dit soort illegale storten te melden. Ik heb mij voorgenomen dit niet meer te doen, het is dweilen met de kraan open, de veldwegen zijn nog steeds niet afgesloten, je weet niet of "ze" er bij de gemeente wel blij mee zijn en zodoende wordt je er alleen maar moedeloos van.

Datzelfde machteloze gevoel heb je met de AWACS overlast. Bij oostenwind ruik je de penetrante lucht van de kerosine tot in Bingelrade. Zo'n kleine dertig jaar zitten wij er al mee opgescheept en het wordt beslist niet minder, nee alleen maar erger. Als bij onze boeren en bij "ons" DSM maar eventjes iets misgaat, dan is de wereld te klein, dan worden er draconische maatregelen getroffen en rollen er (geiten)koppen, maar in het geval van AWACS.....

Voor Duitsland gold tot ver na de oorlog het smalend gezegde: "Wir haben es nicht gewusst". En dan zie ik voor mij de lange stoet ministerpresidenten, ministers, staatssecretarissen, kamerleden, GS leden, Provinciale statenleden, burgemeesters, wethouders en raadsleden die het kennelijk de laatste 30 jaar ook allemaal "niet gewusst haben".

Ik denk dan ook aan die inwoner van Schinveld die al een hele poos in de bak zit omdat hij kennelijk met laserstralen op die vliegende asobakken heeft geschoten.

Volkomen duidelijk is dat, als hij dat inderdaad gedaan heeft, dit een uiterst verwerpelijke en criminele daad is. Maar je hoort er zo weinig van, zit hij nog altijd vast?

Is hij vluchtgevaarlijk of vervalt hij in recidive? Je denkt aan kafkaïaanse toestanden, zeker als je hoort dat elders in het land een veroordeelde, vluchtgevaarlijke Turkse verkrachter en vrouwenhandelaar bijna een betaalde vrijgeleide krijgt om in zijn vaderland een disco te beginnen. Ongrijpbare, onzichtbare rechters en duistere krachten..... Kafka.

Binnenkort beginnen hier weer de verkiezingen, gemeente en straks tweede kamer.

Ik besluit aan de zittende en de nieuwe kandidaat bestuurders te vragen: Wat was uw persoonlijke bijdrage aan het onbehagen van Onderbanken?

Pierre Lindner