

Ontbladerend Onderbanken...

Wees gerust, in Onderbanken is het middel Agent Orange bij mijn weten nog niet toegepast. Bij ons heeft het ontbladeren een meer natuurlijk verloop, n.l. het wisselen van de seizoenen. En laten wij eerlijk zijn, wat is er mooier dan het hunkeren naar de romantiek van de winterse sneeuw in de hoogtijdagen van de zomer en aan het einde van een lange winter te verlangen naar de prille lentezon en zinderend zomerse dagen. Zo ook de herfst. Je bent blij en opgetogen, ja zelfs verrukt als je de geweldige kleurenrijkdom van het herfstpalet op je laat inwerken en je voelt een doffe droefheid als je bij sombere, donkere dagen overdenkt dat het afsterven van de natuur door deze kleurverandering is ingeleid. Je weet het, binnen korte tijd zullen de loofbomen hun knokige takken, verstild en huiverend omhoog houden tegen een grauwe hemel, als een soort protest tegen het verlies van hun pracht. Je weet ook dat in kirrende koude deze kronkelige wezens hun wit besneeuwde ledematen tonen tegen een strakblauwe vrieshemel als een soort verzet tegen de tijdelijke dood, met de belofte om in het voorjaar weer in volle glorie te ontwaken. De mens wordt er nederig van.....

De bladval heeft ook een aantal negatieve kanten, althans voor onze gecompliceerde moderne samenleving. Plotseling kunnen locomotieven zo maar hun grip op de glimmende rails verliezen en ziedaar: heel Nederland is ontregeld! De gretige pers vindt dat "Gefundenes Fressen" en opeens staan de kranten vol van filemeldingen, slechtweer waarschuwingen en statistieken wanneer het voor het laatst zo desastreus is geweest. Nou heeft Onderbanken minder last van deze grootstedelijke kwalen, maar ook daar kan de verwarring toeslaan, misschien ook wel onder invloed van vallende bladeren....

Het schijnt zo te zijn dat de gemeente Onderbanken de door haar verstrekte bladkorven alleen maar plaatst voor "openbaar", zeg maar "gemeentelijk" blad. Dus particuliere bladeren mogen daar niet in gedeponereerd worden. Ga er maar aan staan als ondeskundig burger, welk blad is er nu van een particuliere boom gevallen en welk blad is afkomstig van een publieke boom?? Om dan toch de bewoners geen foute afwegingen te laten maken plaats je, als gemeente, dan maar liever geen bladkorf in de hoop dat de bladeren vanzelf verdwijnen. Of dat een andere dienst ze opveegt. Dat gebeurt dan ook, zij het dat deze dienst de bladeren gaat opruimen op wegen waar geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan, maar dus wel (echt Nederlands) wordt gedoogd!!! Ja juist, men gaat vegen op de z.g. afgesloten veldwegen waar niemand woont en niemand last kan hebben van de gevallen herfsttooi. De verbaasde burger ziet dan ook, dat de inmiddels tot moes gereden bladerbrij in zijn directe en bebouwde omgeving, onaangeroerd blijft liggen totdat herfststormen en slagregens het afbraakproces min of meer voltooiën. Het kan ook voor komen dat brave burgers, ook het publiek blad, dan maar opruimen in hun eigen privé-container.....
de gevolgen van de vallende bladeren dan maar voor lief nemend.

Pierre Lindner