

## **Onverantwoord in Onderbanken...**

Na de zondvloed van afgelopen zaterdag – 54 mm regen in twee uur – loop ik zondagavond mijn route over de Roerweg, Streekweg, Maastrichterweg. Het domein van het Vliegend Hert. Onderweg zie ik dat de schade aan de gewassen in dit gebied nog meevalt. Tenminste voor zover ik dat kan beoordelen. Want de grasstrook boven op de westkant van de Maastrichterweg is onbegaanbaar. Het is daar één grote weke leemlaag geworden. Een veld met cichorei heeft wel zwaar geleden, maar verderop kan ik niets zien. Onder in de holle Maastrichterweg is de ravage des te groter. Uitgespoelde beschoeiingen, basaltblokken van meer dan 25 kilo zijn her en der over weg verspreid. Het beklede worteldoek dat op sommige plekken onder de steenstorten is aangebracht, ligt er nu weer “naakt” bij. Verderop is een waar hol in het steile talud ontstaan. Je kunt zien dat er verticale watergangen zijn vanaf het vier meter hoger gelegen terras. Werk aan de winkel voor de gemeente en maar hopen op een adequate oplossing. Bij de driesprong met de Eindstraat is het een af en aanvliegen van de Vliegende Hertten. Ik heb er nog nooit zoveel in één keer gezien. Dit jaar is duidelijk een bijzonder jaar want ook eerder in de week heb ik vele waarnemingen bij mijn eigen huis gehad.

Dan zie ik dat het bord, dat de gemeente zaterdagavond heeft geplaatst, verplaatst is en tevens is omgedraaid. Als de gemeente dat gedeelte van de Maastrichterweg nu eens definitief afsloot voor auto- en motorverkeer, was deze tijdelijke afzetting niet nodig geweest. Maar dit terzijde.

Waarschijnlijk om mensen extra te beschermen tegen de gevolgen van dit natuurgeweld is dit bord –overigens heel attent – zaterdagavond daar neergezet.

Onbegrijpelijk en onverantwoord is het echter dat mensen uit een bepaalde “lolligheid” of gewoon omdat ze toch met hun voertuig de afgesloten weg in wilden rijden of om welke reden dan ook, zich vergrijpen aan een verkeersmaatregel en zodoende de veiligheid van medeweggebruikers in gevaar brengen.

Het is tekenend voor de tijdgeest dat deze onverantwoordelijke mensen waarschijnlijk denken: Na ons de zondvloed!

Pierre Lindner