

Onnavolgbaar Onderbanken...

Sinds enkele dagen prijken er aan het begin en einde van de Moltweg twee gloednieuwe verkeersborden. Eén met het algemeen gevaarteken en het ander idem met het onderschrift "Slecht wegdek".

U zult zich misschien afvragen wat daar nou zo bijzonder aan is. Ware het niet dat de Moltweg een onbeduidend landbouwweggetje is, waar niemand woont, niemand hoeft te komen en dat afgesloten is voor motorvoertuigen.

Bij mijn weten heeft er ook nog nooit eerder een verkeersbord gestaan. De nog overgebleven hazen, konijnen en vliegende herten zullen wel hun ogen uitwrijven bij het zien van al dat "bling bling" en de argeloze wandelaar en fietser vraagt zich natuurlijk af waarom die gloednieuwigheid is geplaatst. Is het i.v.m. de crisis, dus goed voor de staalindustrie en verkeersbordenleveranciers?

Is het voor het landbouwverkeer? Die hebben er alleen maar last van met hun brede machines en voertuigen.

Is het voor de recreanten, per fiets of te voet? Nou zo slecht is die weg ook niet, behalve het hier en daar weggereden zijbanket.

Waarschijnlijk is het ter compensatie van de ontbossing, die ook dit weggetje niet bespaard is gebleven. Kettingzagen en maaibalken kunnen nu eenmaal niet tegen stalen verkeersbordpalen. Ja, dat moet het wel zijn.

Onderbanken: Onnavolgbaar!!

Pierre Lindner

