

Onbekend Onderbanken...

Wie de naam Onderbanken hoort legt onmiddellijk verbanden met AWAC's, de Hoi Geet, de Schinveldse Bossen , de Rode Beek etc. En terecht.

Er bestaat echter ook nog een ander Onderbanken. Dat zijn de landelijke gebieden van Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade. Historisch gezien is dit prachtige zacht glooiend land gemaakt door de agrariërs die sinds het rooien van de oerbossen op de zware vruchtbare lössbodem met succes hun bestaan opbouwden. Komend vanaf Klein Doenrade of van Doenrade kijkt men uit over een altijd blauwschijnend wijds beekdal. De poëtische naam Blauwe Vallei zou hier best op zijn plaats zijn. Wie er oog voor heeft, een landschap om in verrukking te geraken.

Dat dit voor velen een "terra incognita" is, is niet erg. Want de boeren, burgers en buitenlui die in deze dreven wonen, voelen zich er doorgaans gelukkig en genieten met volle teugen van de landelijke rust – AWAC's niet meegerekend – die in dit unieke stukje Onderbanken nog gebleven is. Zo niet afgelopen zaterdag. Toen werd de z.g. "voor auto- en motorverkeer afgesloten" Maastrichterweg het toneel van een rally voor open sportwagens. De onlangs toch al ontluisterde en geteisterde holle weg werd "aangedaan" door een groot aantal blitserige bolides, die er met hun ronkende zes, acht of twaalfcilinders de AWAC's concurrentie kwamen aandoen.

Een incidentje wellicht? Och ja, de mensen in dit gebied klagen doorgaans niet al te veel, dus gewoon doorgaan met ademen en er niet te veel aandacht aan schenken. Maar deze gebieden worden de laatste tijd wel erg vaak het slachtoffer van incidentjes. Als de holle wegen en landwegen in dit unieke gebied niet fysiek worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer blijft de gestage verloedering doorgaan.

Ik ben geabonneerd op Platteland in Uitvoering, een activiteit van de provincie Limburg. Het laatste bulletin handelt over het project Natura 2000. Daarin zijn gebieden als de Brunsummer Heide en Geleenbeekdal aangemeld. Wie schittert er door afwezigheid?

Juist, ja, Onbekend Onderbanken!

Heeft dat soms te maken met ongeïnteresseerdheid, het niet voorhanden hebben van een totaalplan voor dit waardevolle gebied? Is dit gebied voor de beleidmakers soms ook een "terra incognita"?

Als dat zo is, dan kunnen wij beter de dialectaanduidingen voor deze oude kernen vervangen door "Onbekend Onderbanken" met het vliegend hert – gezien zijn lage aaibaarheidsfactor - als beeldmerk.

Hoewel de bewoners van Onbekend Onderbanken houden van rust, zouden ze nu toch wel wakker moeten worden, al was het alleen om deze rust voor de toekomst te behouden.

Pierre Lindner