

In de hemel

Hoe is het in de hemel?
Voelt het anders? Voelt het fijn?
Is het gek om zonder lichaam
En beperkingen te zijn?

Hoe is het in de hemel?
Heb je iedereen gezien?
Die je al zo lang moest missen?
Zijn ze bij je, heel misschien?

Hoe is het in de hemel?
Ben je nu gelukkig, blij?
Ik wil alleen graag weten:
Denk je af en toe aan mij?

Want vergeet niet, hier op aarde
Is het leven soms best zwaar
Maar in mijn allermooiste dromen
Zijn we altijd bij elkaar!